



**De schat van je leven.  
Een kennismaking met reminiscentie**

Voor sommige personen met dementie kan het ophalen van herinneringen uit het verleden deugddoend en rustgevend zijn.

Het kan kansen bieden om samen verhalen of beelden op te rakelen of blije ervaringen te herbeleven aan de hand van foto's, voorwerpen, muziek. In vaktaal heet dit 'reminiscentie'.

We nodigen mantelzorgers van mensen met dementie uit om mee op verkenning te gaan in de wereld van de herinneringen.

Mevrouw **Herlinde Dely** (Kennispunt Mantelzorg Howest) reikt ons mogelijkheden aan om met dit communicatiemiddel op weg te gaan.

Zie ook het [recente artikel](#) in het tijdschrift Weliswaar.

**Waar** [Fotonhuis](#), Biskajersplein 2, 8000 Brugge, tel. 050 44 67 93  
**Wanneer** **dinsdag 22 maart 2016 om 19.30 uur**  
**Bijdrage** 5 euro  
**Inschrijven** mail naar [foton@familiezorg-wvl.be](mailto:foton@familiezorg-wvl.be)

**Camino** Mantelzorgers die graag deelnemen aan deze avond maar bezorgd zijn om de opvang van hun familielid thuis, kunnen een beroep doen op [Camino](#), de vrijwilligerswerking van Familiezorg West-Vlaanderen vzw gespecialiseerd in thuisopvang en assistentie bij personen met dementie.  
Een vrijwilliger kan thuis zorgend aanwezig zijn. Neem voor meer informatie gerust [contact](#) op met Foton.